



Den här vintern har jag varit en hel del i studion...

## GAMLA JÄRN BLIR SOM NYA

**VI SATT OCH SURRADE** över en kopp kaffe en grå tisdagmorgon i mars, klubbmakaren och jag. Klubbhuvuden och skaft låg strödda över bordet men alla maskinerna stod ännu stand by-tysta och väntade på att sulor skulle slipas och skaftlängder kapas.

Jag hade nästan missat vårt möte på grund av en kollaps i min Outlook-kalender. Och jag hade ännu en gång fått bekräftat det jag började ana redan 1986: Att Apples datorer fungerar rätt bra så länge man inte blandar in programvara från Microsoft. Då uppstår friktion. Så pratade vi lite om Apple och Microsoft; om Jobs och Gates. Och så kom vi in på Nokia och Ericson och jag sa:

”Det är ju märkligt, egentligen... De hade åtminstone 15 års försprång. Och ändå lyckades de inte göra en telefon som var gjord för användarna. Vi ringde inte med Nokias och Ericssons för att de var bra utan för att de var det enda som fanns.”

Och då säger klubbmakaren att Nokia och Ericson i det avse-

endet påminner ganska mycket om svenska golfklubbar, och om golf i Sverige över huvud taget.

Att golfen inte var gjord för golfaren, alltså.

”Det finns bara ett land i världen där banarbetarna har företräde före spelaren: Sverige. Spelaren får alltid vänta på att banarbetaren ska bli klar...”

Det säger en del tycker jag. På svenska golfklubbar är alltså banarbetaren viktigare än han som betalar banarbetarens lön. Och den synen på golfaren har gått igen i allt. Han fick stå med mössan i hand och vara glad om han fick komma ut...”

Jag hade aldrig tänkt på det. Men så är det, ju, självklart. Golfspelaren är den viktigaste personen i golf-Sverige. Inte arkitekten eller banarbetaren, inte kanslisten eller klubbchefen, eller ens klubbens pro.

Utan spelaren. Du och jag.

För finns det ingen som spelar så har de andra inget existensberättigande.

Så sörplade vi i oss det sista av kaffet och gick ned i studion.

Jag var hos Klubbmakaren för att göra ett litet experiment: Jag hade tagit med mig de mest svårspelade klubbor jag någonsin haft i bagen för att se om han kunde göra dem spelbara. Han påstod det. Och sedan ville jag berätta om det tankearbete klubbmakaren, Breit Olsson och hans kompanjoner, gjort lite i skymundan. Om hans teorier stämmer, det vet jag inte. Men det blev en klar och tydlig skillnad. Du kan läsa om detta på sidan 30.

Dessutom kan du i detta nummer läsa om fantastiska linksbanor i Nordirland, äventyr i Wales och så tipsar vi som vanligt om svenska banor och golfpaket. Dessutom har vi testat årets järnklubbor.

Apropå nya klubbor så är det kanske som mitt spelsällskap på årets premiärrunda på Grips-holm, sa:

”Alla klubbor är bra – ända tills man äger dem...”

**TOMMY JEPSSON**  
chefredaktör Golf Digest

### SUGEN PÅ EN GOLFWEEKEND?



Missa inte sommarens specialtidning från svenska Golf Digest – här hittar du riktigt bra tips inför den svenska golfsommaren. Från Araslöv i söder till Arctic i norr. Planera inte semestern utan att ha läst den. Finns i väl sorterade tidningsbutiker.



### EN BOK SOM GÖR DIG BÄTTRE

Vi vill också puffa lite extra för Fredrik Wetterstrands bok, "Tankar om golf". Där har vi samlat alla Fredriks krönikor från Golf Digest genom åren. I det här numret av Golf Digest skriver Fredrik om hur du blir vassare med wedagarna. Det är inte så svårt som du tror. Du beställer den på: [golfdigest.jetshop.se](http://golfdigest.jetshop.se)