

NYBÖRJARENS SNÅRIGA VÄG

Att börja spela golf måste bli lika enkelt som att gå och fiska

EN VACKER DAG mitt i sommaren ställde Calle frågan som jag väntat på i åtta år. Ända sedan han föddes har jag funderat över hur jag ska få honom att bli intresserad av golf. Jag har valt en återhållsam strategi, i hopp om att den skulle väcka hans nyfikenhet, och har försökt avhålla mig från att utsätta honom för en överdrivet entusiastisk offensiv som skulle kunna resultera i motsatsen – en motvilja mot spelet.

”Pappa, kan vi inte åka ut och spela golf i dag”, sa han. Jag höll på att slå en frivolt av glädje. Förra året spelade vi ett par rundor på Mälars 6-hålsbana (par 3) och i vintras spelade vi turkiska Glorias 9-hålsbana (från 150- respektive 200-metersmarkeringen). Han gjorde par på nian. Men jag ska inte säga att han verkade direkt biten av golf. Att köra golfbil, däremot, tyckte han var väldigt roligt.

Men nu gällde det att förvalta läget. Han ville spela golf. Om jag skulle följa ”den svenska modellen” så skulle jag kontakta en golfklubb som arrangerar nybörjarkurser. På kursen skulle Calle lära sig hur man uppträder på banan, de viktigaste reglerna samt hur man hanterar golfklubbarna. Efter Praktikprov, Teoriprov samt Spelprov skulle han få ett Grönt kort. Det skulle innebära att den där golfvagnen skulle få skjutas framåt en månad i tiden.

Ursäkta om jag svär i församlingshuset men jag tror inte att det där håller längre. Tiden har sprungit ifrån golfens ålderdomliga verksamhetsmodell. När vi var i fjällen för ett par år sedan så åkte barnen i en nybörjarbacke ett par dagar. Sedan gick de i skidskola ett par dagar för att förfina och utveckla tekniken.

Calle och jag åkte ut till Hässelbys 9-hålsbana. Frågade om det var okej att Calle spelade

banan mot greenfee, utan att han var medlem i en golfklubb och utan att ha Grönt kort. Och det var det, tack vare ett undantag från svensk praxis. Calle spelade från röd tee och lommade motvilligt av banan efter 9 hål. Han hade velat fortsätta 9 hål till men då sa jag att det vore bättre om han i stället övade puttaren en stund.

Vi fick spela golf och banan fick pengar, tack vare ett avsteg från ”den svenska modellen”.



ETT INSPEL UTAN GRÖNT KORT.

OM JAG FÅR DRISTA mig att komma med en synpunkt: Det absolut viktigaste Svenska Golfbundet kunde göra i dag (i stället för att utreda fram förslag som går ut på att förhindra folk från att spela golf), det vore att dra igång en aggressiv lobbykampanj riktad mot svenska kommuner så att varje kommun inom några år kan stoltsera med åtminstone en kommunalt förvaltat och centralt placerad 9-hålsbana. Där skulle alla vara välkomna att spela mot en 50-lapp i greenfee per dag. Kan

kommuner förvalta idrottshallar med simbassänger, fotbollsplaner och inomhushallar för hockey – då borde man också kunna sköta om en gräsyta med nio greener och möjligen ett par (gräs-)bunkrar. Det måste vara lika lätt och naturligt att gå och spela golf som att gå och fiska. Som att spela fotboll. Som att gå och bada. Fler måste ges chansen att prova.

Det handlar om att skapa tillgänglighet. Den är i dag begränsad eftersom majoriteten av svenska banor kräver Grönt kort samt medlemskap i en klubb. Fler billiga banor ger fler golfare på sikt. Kommunala banor kan – paradoxalt nog – bli den traditionella golfklubbens räddning.

Golfen måste öppnas. Inte bli mer sluten. ●

TOMMY JEPSSON
Chefredaktör

3 SAKER JAG LOVADE ATT GÖRA SOM JAG FAKTISKT GJORDE I SOMRAS



Spela det nya 6:e hållet på Kronholmen

Inte för att vara kaxig men jag erbjöds faktiskt att spela sexan som första person någonsin. Inte ens banchelen, Petter som tog bilden, hade spelat hållet. På tee ser du inte havet. Du är inbäddad av skyddande grönska. Där och då kan detta par 5-hål upplevas kort, 430 meter. Men under vandringen fram mot bollen möter du vinden och havet. Och har du, som jag, slagit en drive på knappt 200 meter i motvinden, då har du en bra bit kvar – och fairway är smal i den förhärskande vinden. En stenig strandremsa är allt som skiljer dig från Östersjön som löper utmed höger sida. Pierre Fulke lekte med tanken att lägga även tee nära stranden. Men han tyckte att effekten blev bättre när man mötte havet på väg mot bollen. Han har helt rätt.

Träna i trädgården

En het sommar dag ställde jag mig i ”nätet”. Slog en järnåtta som kändes ganska bra. Jag slog en till och någon hundradel efter det att jag träffat bollen hördes ett ljud som inte kändes lika bra. Bollen hade gått rakt igenom nätet – det sprack! – och studsade en gång på grannens takpannor innan den landade på motorhuven på hans nya svarta SUV.

Slå ut med rätt klubba

Jag försökte men... jag tror ärligt talat inte att den klubban finns.