

# Ledaren



## Kan Kalle Moraeus floppa över 2,42?

**TOMMY JEPPSSON**  
Chefredaktör



**I** den här tidningen möter ni två unga golfare som är något utöver det vanliga: Samuel, 8, som redan gjort fyra holes-in-one, och Julia, 13, som debuterat på Europatouren.

Det råder en juniorkris inom svensk golf (54), och vi vill ge ett par goda exempel på motsatsen.

I en annan artikel söker Bob Carney svaret på hur framgång skapas (*En vilja av stål*, 80).

Samuel och Julia har en ta-

lang utöver det vanliga. Jag ska kanske tillägga att de möjligen också har tränat mer än sina jämnåriga. Det sistnämnda är viktigt. Svenska tränare är inte förtjusta i ordet, talang.

Jag ser inget diskriminerande i att alla föds med olika förutsättningar. För mig är det inte en utmanande tanke. Snarare en förutsättning för att kunna bemöta min omgivning med förståelse.

För en tid sedan hamnade jag i en diskussion på sociala medier med företrädesvis golftränare. Diskussionen föranleddes av forskaren Anders K Ericsson, som menade att framgång handlar om träningsmängd. Inte anlag. 10 000 timmar behövs för att bli elitpelare i golf.

För mig är det lite som att påstå att man kan träna sig till en ny hårfärg.

Många gillade Ericssons tes. Jag var skeptisk. Har man stått vid en fotbollsplan där

► **Hur blir man en bra golfare? Kan 10 000 träningsstimmar ersätta talang?**

sexåringar ”tränar” är man ju ändå benägen att tro att det faktiskt finns något som heter talang. Särskilt som man då även kunnat iaktta dess motsats.

Någon menade att det uteslutande var träningsmängden som låg bakom somliga sexåringars bollkänsla. Jag tänkte på Hampus. Jag var lagledare för honom när de började spela 5-manna. Han älskade fotboll. Spelade tydligen hela tiden. Men att han bara därför mötte en utspark med en sträckt vrist från halva plan, nja, det beror inte bara på ”träning”. Bollen satt i krysset.

Klas Ingesson skulle inte ha lyckats med det när han stod på höjden av sin aktiva karriär.

Hampus la bollen på vänster häl och sprätte upp den över huvudet. Jag kunde fortfarande inte göra det när jag slutade med fotboll, 15 år gammal. Jag var i stort sett den ende som tror att människor föds med olika förutsättningar. Jag var helt ensam mot en hord tränare som tyckte att blotta ordet ”talang” var en skyrmf mot dem som visat sig duktiga på något. För det skulle förringa den träning de lagt ned.

Jag drog till med något jag tyckte var ett riktigt starkt kort: Wolfgang Amadeus Mozart!

*”Den unge Wolfgang var en begåvning utöver det vanliga. Som sjuåring kunde han spela vilket stycke som helst direkt från notbladet, transponera stycken från en tonart till en annan, improvisera arior över valfria basstämmor och komponera ad lib.”*

Att härleda dylikt till ”träning” är från min horisont lite lätt vågat. Men inte ens Mozart dög som bevis på talangens existens:

”Svårt när det gäller Mozart

att kommentera. Han blev nog ordentligt drillad som barn, stackarn. Led ju av svåra depressioner i vuxen ålder”, skrev någon.

Det kanske är bra att golftränare inte låtsas om talang. Det kan också vara bra att agera utifrån ett realistiskt perspektiv. Det hade inte varit bussigt om friidrottstränaren i Mora hade inbillat Kalle Moraeus att han med lite träning skulle kunna hoppa 2,42. Moraeus har som alla andra fötts med vissa givna förutsättningar: Fysiska, motoriska, mentala...

Han skulle självklart bli bättre av att träna. Efter några års träning skulle han kanske komma över 1,60.

För att bli riktigt bra krävs lite tur i det dna-lotteri som utspelar sig vid vår tillblivelse.

Träningsmängden var framgångens heliga graal, enligt mina meningsmotståndare. Jag ställde då frågan som många antagligen uppfattade som retorisk. Men det var den inte: Tränade Carro Hedwall mer än syrran? Tränade Annika mer än Lotta?

Jag fick inget svar.

Kanske skymtar sanningen bakom det Fredrik Wetterstrand skrev den där kvällen, om Zlatan: ”Han har tränat mer än andra och gjort det på ett extremt smart sätt. Möjligen utan att ha förstått det själv. Hur mycket talang som ligger bakom framgångarna är omöjligt att säga. Det enda vi vet är att han tränat mer än andra. Det är skönt för det gör vårt jobb väldigt viktigt, istället för onödigt. Och det viktiga är att skapa inspiration. Visa att det är möjligt att nå sjukt långt och att motivera till mer träning.”

Helt okej för mig.

Bara ingen försöker inbilla Kalle Moraeus att han en dag ska floppa över 2,42. 🍀