

ALLT VAR INTE BÄTTRE FÖRR

P

PRO'N KOM utrusande från shoppen. Det lätt rödflammiga ansiktet kontrasterade mot de blekta slingorna i håret. Man skulle nog faktiskt kunna säga att han skrek. Åtminstone talade han i ett tonläge som låg några decibel för högt för att det skulle rymmas inom begreppet "belevade former".

"Så där kan du väl för f-n inte se ut när du är på en golfklubb, det begräper du väl? Ska du vara här får du byta om till vettiga kläder..."

Han pekade på mig med ett pekfinger som antagligen darrade lite av ilska.

Jag hängde grensle på en cykel och såg väl ut ungefär som en vindsurfare brukade göra en stekhet sommar dag under 1980-talet. Inte för att jag vindsurfade men jag hade varit och badat på Karön, och där fanns en vindsurfingskola. Alla som rörde sig på den stranden brukade klä sig i plagg vars färger var hämtade från rivarkspärmen för Pantones *Pastel & Neons Chips*.

Efter en lång dag i solen hade jag cyklat hemåt utmed den lummiga väg som ringlar sig längs ån och när jag var i höjd med golfbanan såg jag en klasskompis stå på rangen och slå bollar.

Driven av ungdomlig nyfikenhet styrde jag in cykeln till rangen för att byta några ord med klass-

Så där kan man väl inte se ut på en golfbana? Eller kan man det?



FOTO GETTY IMAGES

kompisen. Som givetvis var en söt flicka. Minnet är vagt. Det kan nog vara så att hon stod på övningsgreenen och övade puttar, också. Jag minns inte så noga. Men jag glömmmer aldrig utskällningen jag fick när jag dristade mig in på klubbens område i turkosa badshorts och en blekt T-shirt med trycket "Ibiza 1981".

Jag trampade i väg från golfklubben och det skulle dröja många år innan jag kände mig lockad att återkomma till denna typ av anläggning.

DET HAR HÄNT mycket sedan dess. När jag några år senare övervunnit min motvilja mot gofklubbar, ditlockad av själva spelet, fick jag gå en lördagsrunda på Nynäshamn med en kille i rosa gymnastikbyxor och basketlinne.

Vi har som sagt kommit långt, men jag vet inte om det gått framåt eller bakåt i just fallet med de rosa gymnastikbyxorna och basketlinnet.

Möjligen ligger det i betraktarens öga. Möjligen hänger en eventuellt ökande tolerans för avvikande klädkod också samman med klubbens bokslut. Vilka kläder du än bär när du i dag närmar dig en golfklubb är det föga troligt att du drar på dig en utskällning.

Möjligen ett diskret påpekande som klargör klubbens inställning till turkosa badshorts (eller rosa gymnastikbyxor).

Att jag kom att tänka på den där historien beror på att vi längre bak i den här tidningen berättar om ett golfpaket på Ronneby Brunn. Det var i den staden, min hemstad, ovanstående utspelade sig.

Vi har vid det här laget besökt ett 40-tal hotell och ett 50-tal golfbanor inom kort kommer du att hitta alla dessa recensioner på golfdigest.se.

IDETTA NUMMER av Golf Digest möter du annars Camilla Lennarth och Christoffer Broberg – två representanter för den nya generation som nu gett sig ut på de internationella tourerna. På den tiden jag cyklade runt i turkosa badshorts hade Ove Sellberg ännu inte vunnit på Europatouren. Just nu, när detta skrivs, höll David Lingmerth nästan på att vinna Sveriges 19:e tävling på PGA Tour.

David... vem?

Jo, vi intervjuade honom i nummer x-2012 men det är dags att lära sig en del nya namn nu. Därför har vi sammanställt en behändig guide till de svenskar du ska hålla koll på i år.

TILL SIST vill jag framföra en from förhoppning om att du som läser detta vill vara med i Golf Digest rampanel. Vi vill veta vad du som läsare tycker om magasinet och dess innehåll.

Det skulle betyda mycket för oss om du ville vara med och besvara frågor kring tidningen per e-post, några gånger per år. Som tack för hjälpen samlar du poäng vid varje svarstillfälle som du sedan kan byta in mot Trisslotter.

Om du vill vara med hittar du instruktioner på golfdigest.se



TOMMY JEPSSON
CHEFREDAKTÖR