



GICK DU OCKSÅ PÅ DEN?

> UPP MED EN HAND – ALLA ni som tror att en 47-årig pensionerad dataprogrammerare, som började spela golf 2002, kan göra 16 holes in one på en säsong!

Eller, låt oss börja så här: Vi har alla haft roligt åt historierna om Nordkoreas ledare, Kim Jong Il, som under sin första runda någonsin påstår sig ha gjort elva holes in one.

Eller hur?

Den Käre Ledaren Kim Jong Il sägs också ha gått en bana på 19 slag, där det sista hållet, par 5, avslutades med en förarglig albatross. Ett annat rykte menade att han gått 38 under par, det vill säga på 34 slag, inklusive fem hole-in-ones. Om påståendena kommer från honom själv – eller Sydkorea – är svårt att avgöra. Men roligt har vi haft. Inte minst har man i USA garvat rätt åt historierna. Samtidigt som högt utbildade journalister där svält en

historia som är ännu värre. Nämligen den om 47-åriga Jacqueline Gagne och hennes 16 holes in one på en säsong (20 totalt i livet!). Jacqueline Gagnes HIO-mirakel beredde henne plats i en massa sköna TV-soffor, från *Good Morning America* till *Entertainment Tonight*.

Enda kruxet var att ingen någonsin hade sett henne göra en hole in one. Hennes lyckträffar skulle ha inträffat under de 118 ronder som hon spelade förra året.

Låt oss göra en jämförelse: Under 2007 spelades det totalt 18 970 ronder på PGA Tour. Det är killar med både precision och lyckliga studsar (olyckliga också, för all del). Under alla dessa ronder gjordes 28 holes in one. Förvisso på längre korthåll. Men ändå.

Historier som den om Jacqueline Gagne flaxar genom Det Nya Medielandskapet, och innan

någon ens hunnit stava till YouTube så är Jacquelines 16 mirakelslag en etablerad sanning. Ingen ifrågasätter, för skulle man göra det så skulle man inte fylla det digitala tomrummet, vare sig på nätet eller i TV:n.

Vi som gör Golf Digest vet att golf är ett fantastiskt spel – utan att man behöver töja så värst mycket på sanningen.

Ett av jobben i det här numret är jag lite extra svag för: Det som handlar om Ove på Flommen. Det är honom ni ser på omslaget. Det är en stillsam historia om hans liv med golfen på näset, först som caddie, sedan på en bana han själv var med och byggde. Men det är en mycket intressantare historia än den om Jacqueline Gagne. Och den är garanterat sann.

TOMMY JEPSSON
Chefredaktör

PS. Walle Danewid,
du kan ta ner handen nu...

SOM SAGT VAR...

"Vi kommer att ha en gediget klubbhus med restaurang, shop och pub men ingen driving range eller andra störande element. Tränar gör man genom att spela, värmer upp eller genom att bära tweed."

Ovanstående hittade jag på en hemsida tillhörande ett projekt som bär namnet Sandö Links. Och hade jag bott på västkusten hade jag nog redan tecknat mig för en aktie... En gång i tiden var men medlem i en klubb vars filosofi man delade. Nu blir man medlem i den klubb vars bana är närmast. Inget konstigt med det. Tiderna förändras.

"Var är det dyrast att sköta golfbanor i Europa? Sverige!
Var omsätter golfklubbarna minst i Europa? Sverige!
Var är det billigast att spela golf i Europa? Sverige!"

Hämtat ur ett nyhetsbrev från företaget TopTee vars anställda har varit på ett konvent för europeiska banägare, EGCOA.



MÅNADENS MEDARBETARE

GARY LISBON

Fotografen som vill spela världens 100 bästa golfbanor medan han arbetar. I sitt hemland Australien och i Nya Zeeland är han på god väg. Vi drömmer oss dit och blir extra glada över att Gary också kan fixa starttider. Åt oss alla. På alla banor. Vi börjar med läsa www.golfselect.com.au