

ledare



Sergio Garcia slår ut på Jumeirah Golf Earth Course 17:e hål – golfbanan som ska stå värd för Race to Dubai i höst.

BÄTTRE TIDER

DE BRUKAR SÄGA att gräset alltid är grönare på andra sidan, och det stämmer faktiskt. Det märkliga är att det grönaste gräset just nu växer i den öken som omger Dubai. Jag har alltid tyckt att Las Vegas är en märklig stad men den har förpassats ned till andra plats på min lista över Helt Galna Städer.

Jag vet inte om det stämmer men någon påstod att en tredjedel av världens byggekranar finns i Dubai. Jag gav mig inte på att försöka räkna.

Numera finns Europatourens högkvarter i Dubai. Liksom ET:s penningstinna säsongsfinal, vilken går under namnet Race to Dubai. Och man kan tycka vad man vill om det, och om den här staden – att den är ett tragiskt manifest över människans hybris eller ett belysande exempel på hur kreativ och fantasirik människan faktiskt är när hon tillåts tänka gränslöst (en likaledes gränslös budget underlättar förstås).

Det är bara att välja hur man vill se på saken. Det är nyttigt att skifta perspektiv ibland. Jag reste från ett Sverige där golfklubbar föll som furor i backen; där med-

lemsantalet minskar, juniorer flyktar, där folk säger sig inte ha tid att spela golf, där årsmedlemskap slumpas bort för priset av en halvdan flaska whisky, där det förbund som ska vara en samlande kraft åderläts och dräneras på både pengar och kompetens... (jo, faktiskt...)

MEN DET FINNS en annan verklighet, det gäller bara att se den. Förleds inte att tro att jag bara mäter framgång i pengar. Inte heller vill jag sopa problemen under mattan. Men det finns en kraft i det här spelet som inte går att undkomma. Vi ska inte glömma det. Det som sker i exempelvis Dubai (sidan 16) och i Kina (sidan 32) ser jag inte som enbart finansiella fenomen: Investeringarna och satsningarna är astronomiska i pengar räknat men de hade aldrig genomförts om det inte i grunden funnits en monumental tro på det här spelets inflytande och attraktionskraft. Och den tron bygger inte bara på det som skett de senaste 600 åren utan även på vad man tror komma skall.

Man kan också välja att se det som sker ute på världens stora tourer. Två av världens bästa golfare kommer från Sverige. Tillsammans vann Robert Karlsson och Henrik Stenson i slutet av förra året World Cup i Kina – en tävling som tidigare sett segrare som Palmer/Nicklaus, Hogan/Snead, Woods/Duval och Couples/Love III. Det var en stor seger och Golf Digest var på plats

SEDAN SENAST



...har vi besökt den bana som ska stå värd för avslutningen på Europeantour – Race to Dubai. Den heter Earth och är 7 000 meter lång. Robert Karlsson var en av de spelare som premiärspelade i en lättmatch..



...har vi Golf Digest Academy på Almenara i Spanien. 48 elever drillades i golf, från tidig morgon till sen kväll. Läs mer om detta på sidan XX.

för att prata med Stenson och Karlsson, inte bara om det som skett utan också om nutid och framtid; om hur de ska överträffa det gångna året. Du möter också Oskar Henningsson, Jönköpingskillen som klev in i det första tourkvalet till Europa med vaga förhoppningar om ett ET-kort och kom ur det tredje som en vinnare. Han är den ende som lyckats med den bedriften.

VI HAR OCKSÅ sammanställt de mest intressanta projekten som ska stå färdiga i år. 171 nya golfhål som bara väntar på våren...

Så... visst finns det ljusglimtar. Eller vad säger du?

TOMMY JEPSSON
Chefredaktör Golf Digest